

Dutch Connection Newsletter - December 2011 (English and Dutch)

Our Collection is Growing Fast

Hi there,

My name is Yolande van der Wetering, and I'm the Co-Chair of 'Ons Museum en Cultureel Centrum'. I'm also responsible for the Collection and our Exhibitions – onze Tentoonstellingen. I'd like to tell you a bit more about the fantastic Dutch Treasures we've collected over the years. I've also attached the marvellous work that Design Company 3D has done for us. Click and you'll get a glimpse of what our Exhibitions will look like! (And if you prefer to read this newsletter in het Nederlands – Scroll down.)

When everything was still in its infancy and we weren't even called 'The Dutch Connection' yet, the Dutch Museum Trust was already collecting museum pieces. That's exactly how our museum venture started. Treasures, much loved objects that had been carefully selected as household goods and taken on the long voyage to New Zealand by boat or by plane, were threatened to be lost forever when the first generation Dutch Kiwis down sized or passed away. Their children were often not interested to put the typical Dutch furniture, household goods and ornaments in their houses.

They ended up at auctions or at second hand goods dealers, who sold them at a bargain - 'voor een habbekrats'. A group of Auckland people had the brilliant idea to establish a museum and the rest is history!

Our Collection now comprises a beautiful set of 18 Dutch National costumes, lovingly made and collected by the late Hans de Wijn. We also have brass objects, Delft Blue vases and tiles, paintings, clocks (a Hindeloopen Klok), embroidery, Frisian skates, a carpet beater (matteklopper) and a lot more!

How are we going to use these treasures in our museum?

A few months ago we commissioned an exhibition design company to make an exhibition design plan for our exhibition areas. Have a look at 3D's attached plans. What do you think about it? We would love to hear from you!

We want to tell the story of the Nederlanders in New Zealand in our museum, the success stories of entrepreneurs, and the Dutch Societies. We also want to organise Gallery exhibitions to show art produced by Dutch Kiwis and we want to feature travelling Dutch exhibitions.

We hope that this email and especially the Preliminary Exhibition Design Concept will give you a better understanding of what we are trying to do.

If you have any furniture, objects, letters, photos or stories that you'd like to gift to the museum, please send me an email at upsidown@xtra.co.nz

We wish you a Merry Christmas and a very Happy New Year.

Yolande van de Wetering, responsible for the collection, and the Dutch Connection team

Onze Collectie Groeit Snel

Toen de Dutch Connection zelfs nog niet die naam gebruikte, waren de Trustees van de Museum Trust al museum stukken aan het verzamelen! Immers daar was ons hele museum idee mee begonnen!

Schatten, dierbare spulletjes zorgvuldig uitgezocht voordat de reis per boot naar het verre Nieuw Zeeland begon, dreigden verloren te gaan toen de eerste generatie immigranten kleiner ging wonen of overleden. De kinderen waren vaak niet zo geïnteresseerd om de typisch Nederlandse meubelen, huishoudgoederen en ornamenten over te nemen. Dingen op Trademe verkopen was lastig dus ze belandden vaak op een goedkope veiling of bij tweedehands winkels.

Een groepje mensen in Auckland kreeg het briljante idee een museum op te richten 'and the rest is history!'

Nu hebben we in onze collectie een prachtige verzameling van 18 Nederlandse regionale costuums, met veel liefde verzameld en gemaakt door wijlen Hans de Wijn. We hebben ook verschillende koperen voorwerpen, Delfts Blauwe vazen en tegels, schilderijen, klokken (Friese en Hindeloopen), borduurwerken, een matteklopper, Friese schaatsen en nog veel meer.

Hoe gaan we die nou in ons museum gebruiken?

Een paar maanden geleden hebben we een 'Exhibition Design' bedrijf in de hand genomen om een voorlopig ontwerp te maken voor de tentoonstellingsruimten.

Je kunt dat ontwerp vinden bij deze email. Wat denken jullie ervan? We zouden het fantastisch vinden om dat te horen!

We willen in ons museum het verhaal vertellen van de Nederlanders in Nieuw Zeeland: de suksessen van ondernemers, en natuurlijk de Nederlandse verenigingen. Ook willen we tentoonstellingen organiseren waar we kunst gemaakt door Nederlandse Nieuw Zeelanders kunnen tonen en we willen ook onderdak bieden aan reizende tentoonstellingen.

We hopen dat deze email en vooral het concept plan u een beter inzicht geeft waar we mee bezig zijn.

Als u nog meubels, voorwerpen, brieven, fotos of verhalen hebt die u aan het museum wilt schenken, stuur me dan een email, naar upsidown@xtra.co.nz

We wensen u heel Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuw Jaar!

Yolande van de Wetering, verantwoordelijk voor de Collectie, en uw Dutch Connection team.